

# “Van oude mensen, de dingen die blijven...: Trouw”



**Voor de serie ‘Van oude mensen, de dingen die blijven...’ ging Kim Coppes dit keer naar Beverwijk.**

‘Ik hoef jou niet, je loopt me veels te mank!’ Dat zei ik toen hij me vroeg of ik mee ging roeien. Wat erg hè, ik schaam me er nog voor. Ik was bijdehand.

**Zo, meneer Van Hattum, wat vond u daarvan?**

Niet leuk natuurlijk. Maar ze had wel gelijk hoor, mijn ene been is nou eenmaal een stuk korter dan het andere.

**Aan het woord zijn Henk en Rina van Hattum-Bol, dit jaar 60 jaar getrouwd.**

Henk: Ja, ik had haar al vaak gezien hoor. Ze was leuk. Ja, heel Beverwijk liep achter haar aan!

Rina: Ik leek wel een zigeunerkind, heel donker. Was ik ook een beetje hoor. Heel fel. Maria

Zamora noemden ze mij.

Henk: Maar ik dacht: ‘Die is voor mij’.

**En dat is waar geworden, u heeft haar toch maar mooi gekregen...**

Rina: Maar dat heeft nog wel geduurd hoor. Hij had verkering met een ander.

Henk: Wel meer dan met één.

Rina: En ik heb ook andere vriendjes gehad. Dat roeien is er nooit meer van gekomen, maar we zijn wel samen uitgegaan, uiteindelijk. Kwam hij me vragen. Hij zag er keurig uit hoor.

Alleen die hoed!

Henk: Ik had geen hoed.

Rina: Nou ja. Naar de bioscoop en wandelen. Een half jaar later waren we getrouwd.

**Zo, dat is snel!**

Rina: We konden alleen een huis krijgen van zijn werk als we getrouwd waren. Achteraf bleek dat niet waar, haha, voor niks getrouwd. Nee hoor!



Henk: Het was een mooie dag. Gewoon thuis het trouwfeest, een heel rustige trouwdag.

**Eerst wilde u hem niet, maar later trouwde u al snel met hem, wist u toch dat u bij hem wilde blijven.**

**Waarom toch?**

Rina: Ja, ook door die ervaringen met andere jongens. Hij was een goede jongen, beter. Ik was ouderwets opgevoed met sex en zo, dat deed je niet voor het trouwen. En die andere jongens gingen dan meteen weg, als je niet wilde. Henk niet. Die was daar ook netjes mee.

**Dus u heeft gewacht tot uw huwelijk?**

Ja, maar dat was maar een half jaar!

**En nu, zestig jaar. Wat is uw geheim?**

(Beiden denken na)

Rina: Ja, hmm. We hadden het druk hè. Drie kinderen, werk. Hij had een zaak als accountant.

Henk: En ik was gemeenteraadslid. Mooi. Maar veel werk. En we hebben ook wel herrie gehad hoor. Maar dat heeft iedereen.

Rina: We zijn veel op vakantie geweest. Spanje, Italië, Griekenland. Hij hield het meest van Spanje.

Henk: Ja!

Rina: We komen wel allebei uit een ander milieu hè. Hij komt uit een gezin van tien. Hij moest meewerken en helpen thuis. Ik hoefde dat niet. Wij waren met zijn vieren. Dat was allemaal lossier: wat vandaag niet gebeurt, kan morgen ook nog. Mijn vader was altijd aan het werk in het staal. Mijn moeder was heel muzikaal en heel lief, die liet ons vrij. Henk, die moest veel. Maar bij mij hoefde hij dat niet.

Henk: Nee, ze heeft me wel vreselijk verwend hoor.

Rina: Dat is voor hem nu wel wennen, dat is niet meer de hele dag zo. (Henk woont vanwege zijn gezondheid in het verpleegtehuis, op 100 meter afstand van hun woning in Beverwijk. Rina heeft Henk voor het interview daar opgehaald.)

Daar hebben ze veel minder tijd voor hem.

**Dat lijkt me voor u ook wennen.**

Rina: Ja, ja. Maar ik heb heel veel steun van mijn kinderen. Zoveel. Die komen hier steeds van ver naartoe.





### **Wat goed.**

Henk: Ja, het gaat met alle drie goed. Dus dat is heel mooi, daar kunnen we heel blij mee zijn.

Rina: Hij kon wel streng tegen ze zijn hoor, onredelijk vond ik.

Henk: Ik wilde ze voorbereiden op de harde wereld buiten. (Opeens, grijnzend:) De volgende keer moet u wel uw haar kammen.

Rina: Henk, ze heeft krullen.

Henk: O. Maar die kun je toch ook kammen.

Rina: 't Is een charmeur hè.

Henk: Elke vrouw heeft iets moois.

Rina: Ja, daar kon ik niet tegen. Dan maakte hij weer een vrouw een compliment, en dan keek ik boos.

Dan zei hij: 'O, je bent jaloers!' En dan zei ik kwaad: 'Helemaal niet!' Haha.

### **Wat vindt u nou het leukst aan haar?**

Haar spontaniteit. Ze zegt wat ze denkt. Soms praat ze teveel hoor.

### **En waar houdt u nou het meeste van in hem?**

(Ze kijkt naar hem.) Dat hij kalm is. En hij heeft humor. En o ja, zijn liefde voor dieren. Dat vind ik wel heel mooi.

### **Dat brengt ons op uw dierbare voorwerp. Dit beeld van een Cocker Spaniel.**

Rina: Ja, dat is Davy.

Henk: Davy.

Rina: Daar ging hij elke dag mee lopen. Was hij gek mee.

### **En u?**

Rina: Nou, ik kon eigenlijk niet eens zo goed met hem, hij was ook valsig.

Henk: Bij mij niet hoor. Zij zag hem haast niet, hij was bij mij.

Rina: Later kregen we Laika, ook een Cocker Spaniel, die was liever. Maar hij kan met alle dieren. Heeft zwerfkatten opgenomen en verzorgd.

### **En toch heeft u samen juist dit voorwerp gekozen, het beeld van Davy.**

(Beiden zacht): Ja.

### **Waarom dit beeld, als u eigenlijk niet zo goed met Davy was?**

Rina: Omdat hij hem zo gelukkig maakte. Omdat hij met hem ging lopen en dat zo goed voor hem was. Gezond. En dat hij er zo blij van werd. Dat vond ik fijn.

### **Volgens mij heeft u met uw antwoord zojuist het geheim van uw huwelijk prijsgegeven.**

Rina: Ja, ja, dat zou kunnen inderdaad.